

2019 - 2020 Gen3 CONGRESS

(sommige delen zijn geschikt voor gen3 van 9-12 jaar, andere voor gen3 van 13-17 jaar)

In de diepte met Chiara

Chiara op de dagbijeenkomst in Brussel 28.4.1962 (tekst enigszins aangepast vanuit het gen3 Centrum)

We stellen voor dat een aantal grote gen3 zich goed voorbereiden om met verschillende stemmen en op een verzorgde, artistieke manier deze tekst van Chiara uit 1962 lezen (bijvoorbeeld met achtergrondmuziek en enkele afbeeldingen op de achtergrond).

STEM 1 Op een dag in de schuilcellen zeiden we tegen elkaar:

STEM 2: "Maar met deze bommen kunnen we echt van het ene moment op het andere sterven, we willen als we bij Jezus aankomen, die wil van God vervullen die hem het meest dierbaar is".

STEM 1: En daar in de schuilcel openden we het evangelie en lasen we een zin:

STEM 3: "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben" (...) "Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft".

STEM 1: Deze zin maakte echt indruk op ons en we zeiden:

STEM 2 "Als dit zijn gebod is, dat wat Jezus zei voordat hij stierf, is dit Jezus zeker heel dierbaar. We proberen het op zijn minst in deze laatste momenten van ons leven in praktijk te brengen, zodat, als we bij Jezus aankomen, Jezus blij is met ons."

STEM 1: en we keken elkaar aan alsof we elkaar voor het eerst zagen en we zeiden:

PUNT 3: " Ik wil jou liefhebben en jij mij, bereid om voor jou te sterven en andersom, iedereen voor iedereen."

STEM 1 En we sloten dit soort pact: het nieuwe gebod van Jezus onder ons uitvoeren. Het was een heel nieuwe ervaring, een ervaring die ons leven op zijn kop zette; het

was een ervaring waardoor we op een nieuwe manier alle rijkdom van ons christendom begrepen.

STEM 4 Natuurlijk, als we bereid waren om voor elkaar te sterven, was het logisch dat we bereid waren om elkaardatgene te geven dat we hadden: een kledingstuk, een voorwerp, om te huilen met degenen die huilden, te lachen met wie lachten.

STEM 1 En we zijn begonnen de materiële goederen en geestelijke goederen in gemeenschap te brengen, het weinige wat we hadden, altijd met als basis van ons leven, in de eerste plaats, de voortdurende wederzijdse liefde.

STEM 2 We gingen in de kerk zelfs niet te communie als er niet die echte broederlijke liefde was, omdat we goed begrepen dat Jezus niet blij is met het offer aan het altaar als de broeder iets tegen ons heeft; alles moest in de liefde worden gedaan.

STEM 3 Natuurlijk was dit een bekering voor ons. Eerst waren we veel meer individualistisch, dacht iedereen aan zijn eigen zaken: goed zijn, misschien heilig worden, maar alléén; nu werd hetzelfde concept, hetzelfde verlangen naar heiligheid gemeenschappelijk: we wilden de ander liefhebben en de ander helpen vooruit te gaan op de weg naar de heiligheid, zoals wijzelf.

PUNT 4 (...) Het was een verandering in ons leven, een grote verandering (...)

STEM 1 Als je ons vraagt: "Welke ervaring heb jullie opgedaan, wat is er veranderd?"

STEM 2 Moeten we zeggen: "(...) we hebben ervaren dat God daar is waar er liefde is".

STEM 3 We hebben (...) een nieuwe volheid ervaren, een nieuw licht, een volle vreugde, die we niet eerder kenden.

STEM 4 Bijvoorbeeld, vanaf dat moment bestond er geen verveling meer in ons leven, alles was vol

STEM 1 en het christendom bleek iets levends te zijn, nieuw, vooral mooi, harmonieus, als een revolutie, de revolutie van de liefde:

STEM 2 een fascinerend christendom dat jongeren, ouderen, iedereen heeft meegesleept! Wij ... ons leven is helemaal veranderd.

STEM 3 Natuurlijk werd die eenheid tussen ons wel eens verbroken, ontbrak die liefde, en werd het weer een beetje zoals vroeger; leek het alsof de zon in onze ziel was ondergegaan; en dan probeerden we het opnieuw te doen, vroegen we elkaar om vergeving en we beloofden bereid te zijn om voor elkaar te sterven en ons leven, (...) moest daarmee overeenstemmen."

In de diepte met Chiara (video - password:SempreUno)

Castel Gandolfo, 22 juni 2000 - [Chiara aan de gen 3, in satellietverbinding vanuit Mollens:](#)

Lucas : *Ciao Chiara, ik ben Lucas uit Brazilië. Chiara, vaak zeggen we tegen elkaar: "Laten we Jezus in het midden houden". Maar wat betekent het voor een gen 3 van onze leeftijd om Jezus in het midden te houden?*

Chiara : *Kijk, Jezus in het midden houden heeft voor de gen 3 van jullie leeftijd en ook voor de gen 4, ook voor de gen 2, ook voor ons, helemaal dezelfde betekenis, dezelfde net als voor de volwassenen. Wanneer je tegen de ander zegt. "Laten we Jezus in het midden houden", zeg je als het ware: ik moedig je aan elkaar lief te hebben, ervoor te zorgen dat we elkaar liefhebben, zodat Jezus in ons midden is, want misschien bemint de ander niet zo meteen op dat moment. Hij bemint niet op dat moment en jij moedigt hem dan aan: "Laten we Jezus in het midden houden, zodat Hij onder ons is, laten we elkaar liefhebben, liefhebben, tot op het punt dat we bereid zijn om te sterven voor elkaar."*

De ander zegt je misschien: "Ja, ja. Laten we daarvoor zorgen". Soms antwoorden ze alleen met "laten we daarvoor zorgen", maar wij begrijpen wat ermee bedoeld wordt: "Laten we Jezus in het midden houden."

Dus door deze voortdurende aanmoedigingen is Jezus natuurlijk altijd in ons midden, ook onder de gen 3 en als Hij in ons midden is, doet Hij wonderen, wonderen van genade, vele wonderen. Er komt veel voorzienigheid, er komen veel mensen, vele kinderen bekeren zich. Ze leren allemaal Jezus, God de Vader, de Heilige Geest kennen, kortom de wereld wordt bevolkt met kleine heiligen, zoals jullie gen 3 allemaal willen zijn, jullie die deze roeping hebben, deze grote roeping en die brengen jullie in de wereld.

Christian: *Ciao Chiara, ik ben Christian uit Argentinië. Chiara, de wereld biedt ons veel lelijke dingen en afbeeldingen. Hoe kunnen we voorkomen dat we verleid worden en echt gen 3 blijven?*

Chiara : *Beste Christian, het is nodig om te kijken wat de Kerk zegt over verleidingen, omdat de Kerk - ik herhaal het - niet iedereen weet dat, misschien hebben ze er soms kritiek op, maar de kerk heeft 2000 jaar ervaring en is daarom heel, heel wijs. Wij hebben... jullie hebben 12, 13, 15 jaar ervaring en dat is dus heel weinig; Ik ook, die ouder ben dan jullie, heb weinig jaren ervaring, maar de Kerk heeft heel veel ervaring, daarom is het nodig dat we altijd geloven in wat de Kerk zegt; De Kerk zegt dat we de bekeringen moeten ontvluchten. Niet naar lelijke dingen kijken. Bijvoorbeeld, ze maken een film alleen voor volwassenen, jij zet de tv uit, en als dat niet kan, ga je naar een andere kamer. Of misschien zien jullietijdschriften met lelijke afbeeldingen: sla die bladzijde om. Of posters, ik weet het niet, op straat, die zijn er eh? omdat de wereld in deze zin echt verdorven is, jullie hoeven daar niet naar te kijken, kijk naar de andere kant, wij doen dat allemaal, we doen dat allemaal.*

Dan is een andere manier om verleiding te overwinnen door te beginnen met liefhebben zoals de kunst van het liefhebben ons leert, beginnen lief te hebben, want terwijl je liefhebt, raakt het kwaad dat van buiten komt je niet.

En nog iets anders: doen zoals de eerste christenen. Toen de eerste christenen midden in de wereld leefden, gingen ze, o charme, ook werken, ze waren militair, ze waren kooplieden, enz. of ze studeerden en ze voelden de verleidingen, ze haasten zich naar de christelijke gemeenschap waar de andere broeders waren van de christelijke gemeenschap en omdat er Jezus in het midden was, omdat ze elkaar liefhadden, ze hadden Jezus kort daarvoor leren kennen, voelden ze dat er een mooie sfeer was, van zuiverheid en dan ging de verleiding weg, omdat de duivel niet daar is waar Jezus in het midden is, hij gaat weg, hij gaat ver weg. Dus ook als jullie misschien een sterke verleiding voelen, ga dan naar het focolare, naar jullie gemeenschap; zeg het misschien ook tegen iemand: "Ik word gekweld ...", dan gaat die verleiding misschien vanzelf over. Dus doe dit, volg al deze regels en dan kan je gerust zijn.

Castelgandolfo, 19 januari 1988 - [Chiara bij gen 2 en de vrijwilligers: "Antwoorden op vragen"](#)

Eli : *Op de Azoren is er nog geen focolare, zoals je weet. Kun je ons zeggen hoe wij, zo ver weg van het focolare, moeten leven om altijd jouw Ideaal zuiver te beleven en met dezelfde radicaliteit?"*

Chiara : *Ik zou iets aanbevelen dat lijkt op wat we leefden toen wij ook nog gen waren en er nog geen focolare was. Ik woonde nog thuis, in een straat die via Gocciad'oro heette en de andere eerste focolarina's woonden overal verspreid.*

Wat deden wij? Eén van de eerste dingen die we geleerd hebben, was naar die stem te luisteren en zo altijd in het bovennatuurlijke te zijn, om op die manier – zoals jullie ook willen – het Ideaal zuiver en radicaal te beleven.

Naar die stem luisteren en in die stem zullen we de inspiraties van het Ideaal horen. Af en toe zal die stem ons zeggen: leef het moment van nu; een andere keer: je moet de Verlaten Jezus omhelzen; een andere keer zal die zeggen: waar is de Verrezene? Een andere keer: je moet Jezus in je naaste zien. Dus goed naar die stem luisteren. Als jullie naar die stem luisteren, worden jullie al op bovennatuurlijke wijze geleid.

Profiteer verder van de gelegenheid om samen te komen met de andere gen, om Jezus in het midden te houden en tenminste een voorlopig, tijdelijk focolare op te bouwen. Wat deden wij? We waren ons echt bewust dat we niet volmaakt waren, integendeel. We waren net begonnen en hadden dus nog geen sterke eenheid met God. Er waren dus momenten van de dag dat we al te menselijk bezig waren, dat we opnieuw in het al te menselijke vervielen, op een al te menselijke manier begonnen te praten, bijvoorbeeld begonnen te oordelen en kritiek te leveren.

Daarom probeerden we de tijd met hemelse dingen te vullen.

Daarom vertelden we, als we bij elkaar kwamen, elkaar onze ervaringen met het Woord, het mooie dat we beleefd hadden, of hoe onze dag verlopen was.

Ik zou aan deze gen van de Azoren dus aanraden om altijd naar die stem te luisteren en Jezus zal jullie van binnen het Ideaal herinneren en dat kunnen jullie dan in praktijk brengen.

Verder raad ik jullie aan om elkaar zo vaak mogelijk te ontmoeten en jullie ervaringen te vertellen en altijd bereid te zijn voor elkaar te sterven, zodat er - zolang het focolare

er nog niet is, maar ook daarna - deze tijdelijke focolares zijn. Zodat er momenten, plaatsen van God zijn, tijdelijke focolares.

Doe dat, dan hou je het Ideaal levend en zijn jullie altijd radicaal.

[...]Dit is mijn advies aan de gen van de Azoren [...]

Eli: *Soms ben ik bang dat het tegen elkaar zeggen 'laten we Jezus in het midden houden' een wijze van zeggen wordt, een formule. Ik zou willen vragen wat het voor jou betekent als je tegen de eerste focolarina's en de mensen van de Beweging zegt: laten we Jezus in het midden houden?*

Chiara : *Het is het tegenovergestelde van een formule. Als ik bijvoorbeeld 's avonds Eli en Gis groet, voordat we gaan slapen, en ik tegen hen zeg: laten we Jezus in het midden houden, brengt deze zin weer opnieuw het idee tot leven dat Jezus in Eli leeft, dat Jezus in Gis leeft, en neem ik me meteen voor om bereid te zijn voor hen te sterven. Het is dus het tegenovergestelde van een formule, het is een stimulans. Dat is het voor mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat het ook voor jullie zo is, want je zegt het niet zomaar, om iets te zeggen. Als je zegt: laten we Jezus in het midden houden, voel je meteen van binnen: bereid om te sterven, het is Jezus. En deze formule brengt je dus naar het bovennatuurlijke; het is een manier van spreken die ons helpt in het bovennatuurlijke te zijn.*

Dit is mijn ervaring. Aangezien ze mijn ervaring vragen, vertel ik die. [...]